



Heer, ontvang in uw genade de ziel van

MEVROUW

Zenobie - Odile BIJL

echtgenote van de Heer

ALFRED HANS,

geboren te Everbeek op 28 januari 1901 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 3 september 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een rechtschapen en goed mens heeft ons
verlaten. Zij was schoon en groot in haar
werklust, eenvoud en oprechtheid. Zij kende
geen omwegen. Zo is haar leven een ware
voorbereiding geweest tot een goeie dood.

Dierbare echtgenoot, wat gij voor mij tij-
dens mijn leven geweest zijt en gedaan hebt,
was de heerlijke bekroning van onze trouw
en liefde. Ik dank U daarvoor.

Mijn beminde kinderen, innig dankbaar blijf
ik U genegen. Gij waart mijn kroon en vreug-
de van mijn laatste levensjaren. Ik dank U
oprecht voor al uw genegenheid en kinder-
liefde. Bemint en vereert uw achterblijvende
vader en helpt hem zoveel gij kunt. Ik zegen
U en God beware U.

Mijn bloedverwanten en vrienden, schenkt
mij allen een vurig gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families BIJL, HANS, VAN LIERDE,
BOUVRY,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukk. L. De Ruyver, Brakel