

« God, die troost en liefde zijt,
genees ons hart van eenzaamheid. »



BIDDEND EN DANKEND IN EUCHARISTIE
nemen wij afscheid van

DE HEER

Leon BIJLS

weduwnaar van Mevrouw
Jacqueline ULENS

geboren te Ronse op 13 december 1929, over-
leden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent
op 19 juni 1986, gesterkt door de troostmidde-
len van onze Moeder de H. Kerk.

Met afgehouden handen keken wij radeloos
toe, hoe de laatste fundamenten van onze thuis
werden gesloopt... De bedding waar de vloed
van onze jeugd doorstroomde lijkt uitgedroogd.
Wij zagen hoe hij in de kilte van de morgen
zijn ballast opnam, over alle bergen heen, in
de hitte van de middagzon, tot hij in de droef-
heid van de avondlucht ons de rust kon toe-
wensen... en elke dag opnieuw.

De vaste hand die ons leerde stappen, die
stevige arm die bij elke val ons rechthielp,
de, soms strenge, woorden die ons herinnerden
dat nooit alles verloren kon zijn... De koudste
nacht zal nooit de lege kilte in ons hart evena-
ren.

Onze tranen laten sporen na, eeuwige sporen
van dank. Bij het denken aan woorden, die
we soms als een blad met de wind lieten gaan,
trekt ons hart in rimpels. De vruchten van ons

bestaan worden weer verenigd en de bloesem
van hun korte leven zal in ons verder bloeien.
Ze werden zwaar beproefd... maar bleven over-
eind, zelfs met hun laatste kracht wezen ze
ons de weg.

Vader, nu neemt gij afscheid. Morgen gaan
we verder, alleen, gebrandmerkt met de tekens
van jouw bestaan. Onze droefheid spreekt geen
woorden, maar wel een taal die gij zeker zult
verstaan... want wat jij gisteren was is een
weg die wij morgen gaan...

Bij alle pijn om het afscheid willen wij dan-
ken om wat hij voor ons is geweest.

God, Vader van al wat leeft, laat in ons hart
voortleven wat vader ons heeft geleerd : zijn
levenswil en zijn vertrouwen, zijn werkkraft
en zijn kunstzin. Laat ons met hem verbonden
blijven.

Namis : vrijdag 11 juli om 19.30 uur in Sint-
Walburgakerk te Oudenaarde.

Jongeheer Peter BIJLS en verloofde,
De Heer en Mevrouw Bert BIJLS - LEUTENEZ
en zoon Bart,
Jongeheer Jo BIJLS,
De families BIJLS - DE KEYZER,
ULENS - ROSSEEUW,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde