



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Eliane BIJST

weduwe van de Heer
Martial VANPEVENAEGE

geboren te Ronse op 10 oktober 1944
en er overleden op 24 september 2000.

Eliane, Ma, Mairaine, Bobonne,

Wie had dat nu ooit gedacht? Waarom?
Wie doet nu zoiets?

Vragen waar we maar halve antwoorden
zullen op krijgen en dan nog! Hier zijn geen
woorden voor, zo kom je toch niet aan je
eind.

Jij was Eliane, een specialeke, iedereen
kende je, een gouden hart. Waar je kon
stak je een helpende hand toe. Zeker de
oudere mensen, die anders een beetje in de
vergeethoek geraakten, zette je graag in het

zonnetje ; een bloempje, een babbel, niets
was voor jou teveel.

Onze babysit, strijk- en kuishulp, de kin-
deren van links naar rechts in Ronse rond-
voeren en zo kunnen we nog eventjes door-
gaan. Wij weten wat en wie we zullen mis-
sen.

We zullen proberen zorg te dragen voor
onze kindjes en voor elkaar. Jij zal nu bij
Pa zijn, waar je thuishoorde.

Nog een laatste : Recht zal geschieden.
Daar gaan wij alles voor doen.

Patrick en Veerle VANPEVENAEGE-VERHELST,
Jens, Jarne en Nona,
Chris en Patricia VAN WASSENHOVE-
VANPEVENAEGE,
Evi †, Jolien, Justien en Björn,
haar kinderen en kleinkinderen;

De families BIJST-DELESPIERRE en
VANPEVENAEGE-MARTENS,

danken U voor de blikken van medeleven.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

