

De Heer is verzezen van de doden.
Alleluia !



Wil dankbaar in uw gebed gedenken

ZUSTER VIANNEY

Maria Bijtebier

Zij werd geboren te Vosselare op
18 maart 1909.

Zij sprak haar geloften uit op 11 juli 1930
in de Congregatie van de Zusters van de
H. Vincentius a Paulo van Delftinge.

Zij ging ons voor naar de eeuwige vreugde
op 24 mei 1990 in de kliniek te Zottegem.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De algemene Overste en zusters van Delftinge
De Families Bijtebier en Van de Moortele
danken voor uw gebed en bliken
van deelneming.

Wij danken U, Heer, voor het leven
van zuster Vianney.

Wij danken U voor het vele goede dat
zij in haar leven verwezenlijkt heeft :
aan zoveel kleuters heeft ze U en uw
blijde boodschap leren kennen.

Voor de zustergemeenschap had ze
aandacht en was ze vol toewijding. Zij
hield innig van haar familie en was
om iedereen bekommerd. Haar laatste
levensjaren waren door lijden en ziekte
getekend. Ze beruste in de pijn van
het afhankelijk zijn en toonde zich
dankbaar voor elke attentie.

Moge de Heer die haar op Zijn Hemel-
vaart tot zich riep, een paar dagen
vóór ze haar diamanten jubelfeest zou
vieren haar eeuwig laten delen in Zijn
Vreugde en moge zij bij Hem voor ons
allen blijven bidden.