

O dierbaar is het vriendengraf,
ik schet daar met getraan van af,
ik laat mijn hert daar aan en bij
en... vrienden, dat u vrede zij!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR CEDER

weduwnaar van Mevrouw

Maria Alice DE SAEDELEER

echtgenoot van Mevrouw

Maria Leonie VERHOEVEN

geboren te Smetlede, de 30 juni 1891 en godvruchtig overleden te Aalst, de 24 februari 1962, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Van deze dierbare overledene zal men kunnen getuigen dat hij was een man recht en juist, wiens gemoed was vrij gebleven van huichelend doen en en nijdig overwegen! En daaruit volgde dan ook dat hij was gedenstig van aard en minzaam van handel en wandel! Als echtgenoot en vader heeft zijn leven van genegenheid en toewijding hun aller diepste liefde en dank verworven.

Edoch, de ware blijvende verdienste voor een mens ligt in wat hij is geweest voor zijn God! Tezamen met de genade brengt de goede mens gemakkelijk voort daden van oprechte Godsverering.

Beminde echtgenote, lieve kinderen, kleinkinderen en familie, hoe ras en onopgemerkt neemt het leven een einde! Vandaag schijnt men nog goed en gezond en pas wat later is het reeds gedaan! Daarom houdt steeds vóór ogen uw plicht tegenover God en evenmens; want vervulde plicht leidt alleen ten goede. Wilt steeds bidden voor mij en tot aller gelukzalig wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. aff.)

Mevrouw Maria Verhoeven,
Heer en Mevrouw Frans Ceder- Van Houdenhove en kind Martine,
Heer en Mevrouw Omer De Sutter-Ceder en kind Annie,
Heer en Mevrouw Marcel Smekens-Verhoeven en kind Guy,
Jongheer Clement Ceder,

zijn echtgenote,

De families Ceder, De Saedeleer, Verhoeven, Blondeel en D'Hondt,
zijn kinderen en kleinkinderen,

denken U van harte voor de blijken van deelneming
in rouw en voor uw gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten, Erpe.