

CHRISTUS IN ALLES !

Dankbaar denken wij aan onze goede

Zuster MARIE-REINHILDIS (Madeleine CERPENTIER)

Geboren te Moerbeke-Waas op 8 september 1916. Zij werd geprofeet als Zuster van de H. Vincentius a Paulo van Deinze op 15 april 1939. Zij voltooide dit leven op Sacramentsdag 10 juni 1993, gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Zuster Reinhildis blijft in onze herinnering en in ons gebed voortleven. Wij denken aan haar als aan een echte religieuze, iemand die haar roeping tenvolle heeft beleefd.

Voor zichzelf heeft ze niets achtergehouden. In haar inzet voor God en voor de mensen ging zij tot het uiterste. Alleen het beste was goed genoeg.

Haar liefde tot Jezus en tot Zijn Allerheiligste Moeder is in de Zustersgemeenschap bijna spreekwoordelijk geworden.

In haar jeugdig enthousiasme wou zij in het spoor treden van de heilige Vincentius. Zij volgde hem trouw na, haar leven lang. Zij herkende in hem de moderne belichaming van het evangelisch levensideaal.

«Laat het zien, schreef Vincentius, dat je echt van mekaar houdt, dat je aandacht hebt voor mekaar en dienst wil bewijzen. Graag laten zien dat je van mekaar houdt. Het vol-

staat niet liefde in je hart te dragen en te doen blijken door woorden, ze moet ook in daden zichtbaar worden.» Dat was het grote geheim van Zuster Reinhildis. Haar liefde ! Hier ligt de verklaring van de grote genegenheid die zij mocht ervaren, niet alleen vanwege de zeer talrijke zieken die zij verzorgde, maar ook van alle mensen die Gods voorzienigheid op haar weg plaatste.

Zij benaderde iedereen met diepe eerbied en hartelijke genegenheid, niet opdringerig maar discreet en beheerst.

Zij had een zeer grote verering tot Onze Lieve Vrouw. Wanneer zij het sacrament van de zieken ontving vroeg zij om Maria's lofzang, het Magnificat, te zingen. Moge zij nu samen met haar Hemelse Moeder voor ons allen ten beste spreken bij Jezus.

H. Maagd Maria, bid voor ons.

H. Vader Vincentius, draag zorg voor ons.

*De Algemeen Directeur, E.H. H. Rosselle,
De Algemeen Overste en de Zusters van Sint-
Vincentius a Paulo van Deinze*

*De Zustersgemeenschap, de directie en het
personeel van het St.-Vincentiusziekenhuis
van Deinze*

De Families Cerpentier - Buysse

*danken U voor de sympathie en het meelevens
hun betoond bij het heengaan van hun geliefde
Medezuster en familielid.*