



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

de Heer

Frans CEULEMANS

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden

echtgenoot van

Mevrouw Maria VAN RIEL

geboren te Wijnegem op 29 januari 1908
en godvruchtig overleden te Antwerpen,
in het A. Ziekenhuis Stuyvenberg,
op 8 februari 1980.

Gesterkt door de H. Sacramenten.

Bidden wij voor onze geliefde overledene
Frans Ceulemans dat de goede God
zijn leven mag aanvaarden :
de jaren van voorspoed
waarin hij samen met zijn echtgenote
zoveel moois tot stand bracht ;
zijn liefde en goedheid voor zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen
Sonja, Guido en Kurt ;
de jaren van tegenslag en ziekte
waarvan hij niet gespaard bleef.
Moge God hem nu zijn
volle goedheid openbaren
en hem onvergankelijk leven schenken.

Laat ons bidden :

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor zijn echtgenote,
kinderen en familieleden
die zo bedroefd zijn om dit afscheid.

Geef dat hij in hun hart blijft leven
zoals hij nu voor altijd leeft bij U
die onze God en Vader zijt voor altijd.

Laat ons bidden :

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor alle bewoners van het
rusthuis Rustenborg
dat zij in liefde en goedheid
verder voor elkaar zouden leven en zorgen,
en bidden wij voor al onze familieleden
en vrienden die van ons zijn heengegaan
dat zij onze voorspraak,
ons gebed mogen zijn bij de Vader.

Laat ons bidden :

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons nu samen bidden :

Heer Jezus,

in uw Verrijzenis

is voorgoed duidelijk geworden

dat God trouw blijft

aan wat Hij met de mens begonnen is.

In U heeft God getoond

dat Hij ons niet voor de dood

maar voor het leven heeft bestemd.

Wij bidden U :

laat deze dierbare overledene

Frans Ceulemans

vandaag nog binnentreden in Uw Rijk.

Toon hem uw gelaat

en laat hem delen in uw vreugde

Wees ons nabij met uw liefde

nu wij naar woorden zoeken

om voor elkaar een troost te zijn.

De familie dankt U voor uw gebeden en voor
uw bliken van medeleven.

Begr. Peeraer - Wijnegem - T. 536083 - 537519