

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !

OP DE STEUN VAN UW GEBED

REKENT DE HEER

ACHIEL CEUTERICK

geboren te St.-Martens-Lierde op 11 mei 1885 en er zacht in de Heer ontslapen op 11 juni 1969, gesterkt door het sakrament der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.



De families CEUTERICK en FAINGNAERT,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Werkend in Gods schone natuur was het leven van deze man één loflied voor de Heer. Hij was een man van geloof die trouw en met ijver zijn plichten wist te vervullen, een sterk man en lange jaren genoot hij van een schitterende gezondheid. Toen sloeg de ziekte toe, en onverbiddelijk kwam daarna de dood. Achiel heeft die aanvaard uit Gods handen zoals Hij alles aanvaarde wat God hem aanbood. In volle bewustzijn heeft hij zich voorbereid op deze beslissende ontmoeting met de Meester van het leven.

Dierbare broeder met wie ik samen wel en wee in dit leven heb gedeeld, laat onze broederlijke genegenheid niet ophouden hier bij het graf, maar bid voor mij zodat ik de eeuwige rust mag binnengaan. Ik wacht op u om dan voor eeuwig samen te zijn bij de Heer.

Beste familieleden, vrienden en geburen, ik dank u om uw vriendelijkheid voor mij. Vooral mijn goeie geburen wil ik danken om de bereidwilligheid waarmee zij mij en mijn broer steeds hebben ter zijde gestaan. Mag ik nu ook verder rekenen op uw vroom gebed ?

Heer geef hem de eeuwige rust
En het eeuwig licht verlichte hem.