

In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest. Ps.30



ZALIG AANDENKEN

aan Mijnheer

Augule CEUTERICK

echtgenoot van Mevrouw

Oclavie IEMANTS

geboren te St Maria-Oudenhove, de 14 April 1878,
en er godvruchtig overleden de 3 April 1953
versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk en de pauselijke zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart

De wet der waarheid was in zijn mond en geen on-
gerechtigheid werd op zijn lippen gevonden; in vrede
en rechtvaardigheid heeft hij gewandeld en hij heeft
zijn brood in ledigheid niet geëten. (Par.XXIX,99)

Wie God vreest moet de dood niet vrezen, want zij
zal hem een bron van geluk zijn. (Eecl. I, 13)

Gij zijt mijn vreugde en mijn kroon, mijn welbe-
minden, blijft standvastig in de Heer. (Phil. IV, 1)

Stort tranen over een dode, en ween alsof u een
pijnlijke zaak ware overkomen... maar wees niet on-
troostbaar in uw droefheid. (Eecl. 38, 16-17)

Duurbare echtgenote en kinderen, ik dank u voor
uw grote genegenheid en toegewijde zorgen, gaarne
hadden wij nog vele jaren samen doorgebracht, doch
de Heer heeft er anders over beschikt; dat zijn wil
geschiede.

Blijft mij gedenken in uw dagelijks gebed in Heilige
Mis en Communie.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d.afl.
De vier akten. 12 j. aflaat

Uitg. Jooris. Faliëstr., St. Ma.-Oudenhove

†

De familiën CEUTERICK, DE LANGE, IEMANTS en JANSENS

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.