

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen !



BID VOOR DE ZIEL

van Dame

CELESTE CEUTERICK

Weduwe van den heer

ALFRED DE CLERCQ

geboren te St. Martens-Lierde, den 20 December 1844, en aldaar godvruchtig overleden den 17 Januari 1947, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

—  
God had haar rijkelijk begaafd met wijsheid en verstand, met eene schoone ziel, een zacht en recht-schappen karakter, een levendig geloof en eene diepe godsvrucht. Zij was zonder menschelijk opzicht, een overtuigde christene, met ganscher hart aan den godsdienst verkleefd.

Ook was zij ninnzaam in haren omgang met de menschen, eenvoudig en rechtzinnig van levenswijze en gedrag. Daarom werd zij van iedereen geacht en bemind en hare gedachtenis is in zegening bij God en bij de menschen.

En na zoo een eerlijk leven is zij uitgeput van krachten in den uitzonderlijken gezegenden ouderdom van honderd en twee jaren gestorven.

Beminde Dochter, wij waren zoovele jaren onafscheidbaar met elkander vereenigd op aarde, mijn afsterven vervult uw hart met droefheid en rouw. Doch troost U, aanschouw God en Zijne eeuwigheid, waar alles eenmaal vergeld wordt en waar de banden, die den dood heeft gebroken, hersteld worden.

En gij, mijne bloedverwanten, bidt voor mij, gij vooral mijne twee neven priesters, weest mij in-dachtig in het H. Misoffer.

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust.

Dr. Victor v. in Nieuwenhove. Geeraards

De familiën CEUTERICK, BERLENGÉE,  
DECLERCQ en DEPORTEMONT,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.