

De mensen die bestaan zijn blijdschap
na geboortepijn.
God noemt hen bij naam, bekend,
geliefd door Hem te zijn,
en altijd voort te leven,
en sterven is maar even. (Kerstlied)

+

Werd opgenomen in de vreugde van de Heer

Daniël CEUTERICK

Echtgenoot van Gabriëlle VAN DEN BERGE

Geboren te Zottegem op 6 september 1942
plots overledente Tienen op 10 april 1987
Voorzien van de H. Oïe

Stichter van de pvba Drukkerij Ceuterick
Lid van K.K.V.S. - Brabant
Lid Bond der Oost-Vlamingen Brussel

Gabriëlle Van den Berge zijn echtgenote
Patrik Ceuterick
Patricia Ceuterick zijn kinderen

De Families
Ceuterick, Matthys, Van den Berge, Dhondt, De Neve

danken U voor de steun bij dit afsterven.

Namis op 26 april 1987 om 10 uur

Het leven staat stil vandaag, de vroegtijdige dood
van deze flinke en nog jonge man, echtgenoot en va-
der heeft iedereen pijnlijk getroffen. Het valt geweldig
zwaar afscheid te moeten nemen.

Het leven van Daniël kan samengevat in die zin: "Stil
en zacht ging hij vastberaden zijn weg, wetend wat
hem te doen stond."

Daniël wist wat hij wilde, en dat alles op zijn eigen ma-
nier met de optimistische woorden: "...we zullen er kom-
men ...". En zo is het gegaan. Hij is gekomen daar waar
wij het wellicht niet verwacht hadden: bij zijn Heer om
daar voort te leven.

Een plotse dood. Is dan alles verloren ?

Voor hen die geloven, is het leven van Daniël fantasti-
sch geweest en daar zijn we allen dankbaar voor.
Voor hen die durven bidden wordt de dood van Daniël
een nieuwe bron van levensmoed en dienende inzet
voor de anderen.

Vaarwel ! lieve echtgenoot en vader, dank je voor
alles.

Vaarwel ! lieve broer en vriend van zovelen.
In de verwarring en de pijn van vandaag, haalt uw leven
ons 'n stukske dichter bij elkaar.

Rust in vrede bij moeder, vader en zovele anderen
die ons zijn voorgedaan !

Druk. pvba Ceuterick Brussel - Begraf. pvba Funeralia