

"Behoed mij, o God, want tot U neem ik mijn toevlucht; Ik zeg tot Yahweh: Gij zijt mijn Heer, buiten U geen geluk!" Psalm 16, 12.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN Heer Emiel Evarist CEUTERICK

echtgenoot van

Mevrouw Valentine DE TURCK

geboren te Delftinge de 31 augustus 1901 en rustig in de Heer ontslapen te Zo't-gem de 24 februari 1959, gesterkt door de HH Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

"Gezegend de man, die op de Heer vertrouwt en zijn toevlucht zoekt bij de Heer. De Heer, die de harten doorgront, zal ieder vergelden naar zijn daden en naar de vrucht van zijn werken".

Jeremias, 17

In een trouwe plichtsvervulling vindt de mens vreugde en rust, in het gebed opbeuring en kracht.

Elke mens wordt door het lijden bezocht. Langs de weg van het lijden zoekt God zijn dienaren te verheffen tot hoogten van liefde en edelmoedigheid die zij anders nooit zouden bereiken. Gelukkig die het juiste inzicht in het lijdensprobleem verkrijgt en zich onderwerpen kan aan Gods soms mysterieuze raadsbesluiten. In de geduldige zachtmoedige stemming en in de vrouwvolle overgave aan God ligt de juiste houding van de mens die bezocht wordt door beproeving en lijden.

Tamelijk vroeg heeft God zijn dienaar opgeroepen tot het eeuwig leven. Daarom zullen zijn verdiensten niet geringer zijn, want niet de lengte der jaren verhoogt de verdiensten, maar de ijver en de vurigheid van het hart.

God zal de zijnen niet verlaten, maar in het uur der beproeving laten ondervinden hoe Hij beschermt en bijstaat. Zoekt uw steun in het gebed en werpt uw kommer en zorgen op de Heer!

Moge door de kracht van het H. Misoffer, o Heer, de dierbare overledene worden gelouterd en bereid op de eeuwige vereniging met U.

Mario zonder vlek ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

De familiën Ceuterick,
De Turck,
De Geyter en
Sterki

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.*

Uitg. Clement Miserez, Delftinge