

De ouderdom is een erekroon voor dezen die wel geleefd hebben.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL CEUTERICK

echtgenoot van Mevrouw

Charlotte Van Steenberg

Geboren te St.-Maria-Lierde, op 1 december 1884,
en er godvruchtig overleden, op 22 februari 1965,
gesterkt door het Sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

Hij was een verkleefde echtgenoot, een voorbeeldige huisvader, die samen met zijn echtgenote werkte voor huisgezin en kind.

Van deze brave man mag gezegd worden : hij heeft den goeden strijd gestreden, zijn loopbaan voleind, nu wacht hem de kroon welke de Heer aan zijn dierbaren beloofd heeft na dit leven. **!**

Gelukkig hij, die het uur van zijn dood altijd voor ogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven.

Beminde echtgenote en duurzame kinderen, gij weet hoe wij onder elkaar geleefd hebben in oprecht geluk en innige vrede. De dood rukt mij nu weg uit uw midden om te gaan wonen in het rijk der eeuwige vreugde. Weldra zien wij daar elkaar weer. En gij, mijn duurzame kinderen, weest nu de troost en steun van uw beproefde moeder en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

u



De Familiën

CEUTERICK,
VAN STEENBERGEN,
FLAMEZ,
SIMONNOT.

BEDANKEN.

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde