

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

MARCEL CEUTERICK

zoon van wijlen Heer en Mevrouw

Emiel CEUTERICK en Sylvia DE COCK

geboren te Zegelsem op 30 november 1918 en overleden te Gent St.-Vincentiuskliniek, op 4 juli 1981, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk.

Vandaag dragen wij iemand naar zijn laatste rustplaats, waar wij met veel sympathie over denken. Maar ook, en dat is nog belangrijker, waar wij als gelovige mensen, niet alleen met de beste herinneringen aan terugdenken, maar weten en geloven dat zijn leven uitmond in de grote liefdevolle ontvangst door een God die Vader is.

Het is waar: wij zullen ons herinneren zijn altijd bereidwillige houding van dienstbaarheid. Wij zullen ons herinneren hoe hij voor allen uit zijn omgeving een medemens is geweest gereed om dienstbaar en ter beschikking te zijn. Wat hem was toevertrouwd wisten wij goed bezorgd.

Maar op dit ogenblik, nu zijn mensenleven het uur der waarheid beleefd, kunnen wij denken aan ook nog andere zeer waardevolle dingen in zijn levenshouding. Zijn welgemeend christen zijn.

Er zijn dingen met een eeuwigheidswaarde in zich. Geloven, Kristus aanvaarden, niet alleen met gemakkelijke woorden, maar ook met de daadwerkelijke handelingen en daden in het leven.

Er zijn dingen die oppervlakkig beschouwd nu niet grote daden schijnen te zijn, als zondagmis, als bidden, als een reeks godsdienstige handelingen of gebruiken; maar dat zijn juist diezelfde dingen die, blijvend aanwezig in een mensenleven, zo langzaam diep indringen, dat ze ten slotte het fundament worden van ons bestaan.

Zouden wij niet mogen hopen dat dit waarachtig zo is geweest in het leven van de dierbare overledene. Daarom ook kunnen wij vol vertrouwen bidden tot God:

« Vergun, Heer, dat uw dienaar Marcel, die Gij tijdens zijn aards bestaan de gave van het geloof hebt geschonken, en tot uw kind in het doopsel hebt aanvaard, nu moge, in vereniging met uw rechtvaardigen, bij U opgenomen worden. Dit vragen wij U, door Kristus onze Heer».

Frans en Elsa EECKHOUT-CEUTERICK,
De families CEUTERICK en DE COCK,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde-Eine