

De dood is het einde van den arbeid, de beloning onzer beproeving, de kroon van ons strijden.



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Remi CEUTERICK

Weduwnaar van **Mevrouw Julie Van der Meulen**, geboren te Delftinge, den 9 Juni 1878 en godvruchtig overleden te St-Maria-Lierde, den 30 October 1950, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de konfrerie der gelovige zielen.

Heden is de mens en morgen komt hij niet meer te voorschijn. Gelukkig deze die het uur zijner dood voor ogen heeft en zich alle dagen bereidt om wel te sterven. N. Xti.

Hij was een man eenvoudig en oprecht van hart, Godvrezend en afwijkend van het kwaad. Voorbeeldige en trouwe echtgenoot heeft hij gewerkt voor zijn huisgezin.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hun pijnen zouden verlost worden.

Dierbare familieleden, hebt dank voor uw tederere zorgen en genegenheid, God roept mij tot een beter, een eeuwig leven, waar wij weldra samen zullen verenigd zijn. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust. 300 d. afl.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.

De familiën **CEUTERICK, COSYNS, VAN DER MEULEN en VAN DER ZWALMEN** danken U voor de blijken van deelneming, hun betoond bij het afsterven van

MIJNHEER

Remi CEUTERICK.