

Zelig die in de Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**Rachel CHARELS**

echtgenote van **René WALRAET**

geboren te Lokeren de 23 Februari 1887 en overleden te Geraardsbergen de 10 Februari 1956, gesterkt door de H. Sacramenten en de Pauselijke zegening

Een goede echtgenote en moeder is uit ons midden weggerukt. Zij was de bezorgdheid en toewijding zelt en leed om het niet kunnen geven aan haar geliefden wat haar goed vrouwen- en moederhart eiste. De ziekte sloopte de lichaamskracht. Wie had ooit gedacht dat zij eerst door God zou worden opgeroepen?

In het diepste van haar hart was zij echt godsdienstig en met vreugde ontving zij samen met haar man de heilige Communie wanneer deze aan zieken en ouden werd gebracht. Wanneer men aankomt bij Christus de Heer, wordt men gesterkt in de lastigste uren en in de ogenblikken van de zwaarste beproeving. Zelig die blijvend hun vertrouwen stellen op God en nooit wankelen. zij zullen door de Algoede Vader niet verlaten worden.

In gebed en offer zullen wij haar gedenken. Dit is het schoonste geschenk dat men zijn dierbare afgestorvenen geven kan. "God, wien het eigen is zich over de mens te ontfermen en te sparen, wij smeken U voor de ziel van uw dienares die gij uit deze wereld hebt weggehaald, lever haar niet over aan de vijand en vergeet haar niet, doch laat haar door de engelen opnemen en in het paradijs binnen leiden; zij heeft op U haar vertrouwen gesteld en in U geloofd, mocht zij nu met U de eeuwige vreugde delen".

Dierbare man en kinderen, met liefde heb ik U steeds omgeven, leef in de beste verstandhouding voort. Tot weerziens hierboven,

De familien CHARELS en WALRAET,

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor de dierbare afgestorvene

Mevrouw Rachel CHARELS

danken U van harte