

"Ik sterf niet, ik treed het leven binnen"

(Th. v. L.)



Wij blijven in ons gebed gedenken

Zuster Renilde

Celine Charmant

Zij werd geboren te Viane
op 25 december 1914.

Zij wijdde zich aan de Heer
in de Kongregatie van de Zusters
van de H. Vincentius a Paulo te Viane
op 2 september 1935.

Zij overleed in de kliniek O.L.Vrouw te Aalst
op 1 september 1996.

De Zuster gemeenschappen
van Deftinge en Viane
De families Charmant-Mottrie
danken voor uw gebed en medeleven.

Heer, onze God,
de naam van elke mens
staat gegrift in de palm
van Uw hand.

Wij vertrouwen U
onze dierbare overledene, Zuster Renilde, toe.
Zij was voor ons een zeer geliefde medezuster.
Wij danken U voor haar leven
en bewaren in onze herinnering
haar diep geloof als religieuze,
haar sterke toewijding als kleuterleidster.

Zij schonk ook tijd en krachten
aan onze gehandicapte kinderen
die ze een warm hart toedroeg.
Ze had een liefdevolle aandacht
voor haar familieleden
die haar zeer genegen waren.
Toen het lijden haar deel werd
in haar laatste levensmaanden,
aanvaardde zij alles zonder klagen.

Help ons geloven, Heer,
dat wij over de dood heen
in liefde met elkaar verbonden blijven.
Geef Zuster Renilde Uw heerlijkheid en vrede,
dat zij voor altijd mag thuis zijn bij U,
samen met allen die haar zijn voorgegaan.