



Dankbaar aandenken

aan de Heer

VALÈRE CHAVATTE

echtgenoot van Mevrouw

Maria DE MEYER

geboren te St.-Maria-Lierde op 27 oktober 1929
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 3 september 1991,
versterkt door de H. Sakramenten der zieken.

—

Mevrouw Maria De Meyer,

De Heer en Mevrouw Johan Chavatte-Vanparrijs
Liliane en kind Sylvie,

De Heer en Mevrouw Rudy Vanden Bussche-Cha-
vatte Marie-Paule en kind Dieter,

De Heer en Mevrouw Gunther Diependaele-Cha-
vatte Greta en kinderen Kimberly en Femke,

De Heer en Mevrouw Yves De Meulenaere-Cha-
vatte Pascale,

De families Chavatte, De Meyer, De Campenaere
en De Backer,

danken U voor uw blijken van medeleven.

De laatste adem

Droevige ogen
verborgen achter een traan
Waar is de zonnestraal
en de warme blik in je ogen

Je kijkt naar boven
met een enige en dwaze
blik

Je staart voor je uit,
iedereen ben je vergeten.

Je kent geen namen meer
Vervangt feiten door waan-
zinnige dromen
Er vloeit een traan
over je kille gezicht

De laatste blik van je droe-
vige ogen
Je verdriet en pijn ben je
vergeten
Je adem is verbroken
En plots, heb ik je verloren.

