

*Moeders sterven niet ...
ze leven voort in hen die ze liefhebben.*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Julia CHEVALIER

echtgenote van de heer Victor Van der Linden

geboren te Everbeek op 12 november 1911
en overleden in het A.Z.Sint-Elisabeth
te Zottegem op 10 augustus 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

*De heer Victor Van der Linden, haar echtgenoot,
De heer Michel Van der Linden, haar zoon,
en de families Chevalier, Van der Linden,
Van Breuseghem en Gosseye
danken U om uw meeleven en uw gebed.*

Namis op vrijdag 29 augustus 1997 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Dankbaar om wat geweest is;
dankbaar zijn we omdat het goed was, zoveel jaren.
Afscheid nemen van een goede vrouw en moeder
is afscheid nemen van een stukje schoonheid,
en een beetje mee-sterven in je binnenste.

Na drie weken van lijden en bang afwachten
is moeder heengegaan.
In ons hart bewaren we de herinnering aan
een goede echtgenote en een lieve moeder.
Ze eiste niets voor zichzelf;
ze leefde tenvolle voor het geluk van wie
haar dierbaar waren:
haar echtgenoot en haar zoon.

Een moeder gaat maar vergaat niet.
Alleen de buitenkant verteert in de aarde.
Haar gezicht is er nog. Het huis vol herinnering.
De ogen die ons aankeken. De woorden die zij sprak.
De opvoeding die zij gaf.
Het lijden dat zij heeft gekend.
De dankbaarheid die zij toonde.
Wij zullen haar missen ...op vele momenten.
Maar de jaren van geluk zijn niet meer
uit te wissen.

Dankjewel, moeder, om alles!

Dat zij rusten mag in goddelijke vrede!
Dat zij bewaard blijve in ons hart!