

Geloofd zij Jezus Christus.



Bid voor de zielerust van

MEVROUW

JULIA CHEVALIER

echtgenote van de Heer

CLOVIS BAKKAUS

geboren te Everbeek op 12 december 1898
en er godvruchtig overleden op 5 februari 1981
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zij was een eenvoudig rechtschapen mens en kende alleen maar de weg van haar plicht. Eerlijk en goed was zij voor al wie rond haar was. Zij hield van het leven; ze verzaakte er niet aan, doch steeds was ze bereid het te geven wanneer God het zo zou schikken.

Mijn dierbare echtgenoot, liefde en trouw hebben ons zovele jaren verenigd. In de Heer beleven we voort deze vereniging. Ik dank U voor al wat ge voor mij waart en gedaan hebt.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest een steun en troost voor vader. God lone u om uw genegenheid en liefde. Hij zegene u al de dagen van uw leven. Uw aller gebed bringe me voor Gods aanschijn.

Bidden we thans: Heer onze God, wij vertrouwen U deze dierbare overledene toe. Nu haar aardse leven beëindigd is vragen wij U: breng het tot voltooiing dank zij Jezus uw Zoon die Gij uit de dood hebt opgewekt en die nu met U leeft in eeuwigheid.

Heer Jezus, geef haar de eeuwig rust.

De families CHEVALIER en BAKKAUS
danken voor uw blijken van deelneming in hun
rouw.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel