



VROOM AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**Mariette CHEVALIER**

**echtgenote van de heer**

**REMY VAN KEYMEULEN**

geboren te Everbeek op 13 augustus 1897  
en godvruchtig overleden in de  
O. L. V. Kliniek te Aalst Mijlbeek op  
21 februari 1974, gesterkt door de  
sacramenten der zieken.

Het leven van een mens  
is getekend door vreugde en droefheid  
tot alles stil valt wanneer God ons roept

In die stilte spreekt God ons toe :  
woorden van liefde en goedheid  
woorden van vergiffenis en trouw  
woorden van leven... van eeuwig leven.

Dank U, God, om de vreugde  
die Gij geeft aan mensen die in U geloven  
die van elkaar houden

Wij willen U vandaag dankzeggen  
voor moeder  
voor wat haar leven in ons leven heeft  
betekend

voor alles wat wij voor haar mochten doen  
Help ons, God, in geloof met haar  
verenigd te blijven.

Remy VAN KEYMEULEN,

Renée VAN KEYMEULEN,

José en Diane VAN WYMEERSCH-VAN  
KEYMEULEN,

Karin, Philip en Thierry VAN WYMEERSCH,

**danken voor uwe gebeden  
en blijken van deelneming.**

Begraaf. Strens, Aalst

Spitaels-Schuermans