

GOD IS LIEFDE



Dankbare herinnering aan
MEVROUW

Martha, Emma, Bertha
CHEVALIER

weduwe van de Heer
ARTHUR DE STERCKE

geboren te Everbeek op 1 september 1902
en godvruchtig overleden thuis te Ronse
op 6 mei 1987,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Ze was een levenslustige, diepgelovige vrouw die haar ganse leven vulde met noeste arbeid, houdende van de vruchten van de natuur en de mooie bloemen. Steeds was ze om alles bekommerd en stelde zich volledig ten dienste van haar gezin.

Toen uw ziekte U op uw sterfbed kluisterde werd U liefdevol door uw kinderen en kleinkinderen opgevangen en verzorgd en werden uw laatste levensjaren U zo behaaglijk mogelijk gemaakt.

Moeder, U hebt uw strijd moedig gestreden, gij verdient nu de eeuwige rust in Gods barmhartigheid, van waaruit uw tedere bezorgdheid liefdevol op ons zal blijven neerblikken.

H. Maria, Moeder Gods, Gij hebt haar geroepen in deze Meimaand aan U gewijd. Neem ons Moeder dicht bij U, want zij was naar Uw voorbeeld een goede Moeder.

De families CHEVALIER, DE STERCKE,
VANBREUSEGEM en D'HAEYER
danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Rouwleiding A Marroyen, Brakel
Drukk. L. De Ruyver - Brakel