

In U, Heer, heb ik mijn hoop gesteld, ik zal niet ontgoocheld zijn in de eeuwigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

PRUDENCE CHEVALIER

echtgenote van Mijnheer

Théophile Van Helleputte

geboren te Everbeek de 15 mei 1894 en er overleden de 27 april 1967, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Inderdaad ware grootheid gaat zo dikwijls aan het oog van de wereld voorbij : zij die met haar woonden zullen haar prijzen en danken voor alles wat ze deed. De Heer had haar een schone ziel gegeven en een edelmoedig hart dat zich ontfermde over de ellenden van de evenmens.

Over het leven van deze dierbare overledene ligt eenvoud, werkzaamheid en diep christelijke overtuiging. Zij was een voorbeeld van trouwe echtgenote en waakzame huisvrouw die steeds het welzijn van de haar omringenden betrachtte. Ze bleef onvoorwaardelijk op de Heer betrouwen, innig overtuigd dat niettegenstaande de onvermijdelijke beproevingen van alle mensenleven de dag der eeuwige beloning komt.

Mijn beste man, veel zorgen hebt gij mij gegeven. Ik dank u voor alles. Gij treurt nu omdat ik niet meer bij u ben, maar troost u nochtans. Ik ben van bij u niet weggegaan, ik blijf met u verbonden en wacht u in de hemel van waaruit ik u mijn liefde en zorgen zal blijven geven.

Mijn bloedverwanten, familie en kennissen, blij-

ven wij elkaar indachtig door onze gebeden, dit is immers de band die christen zielen verenigt.
Bid de vier akten.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families

**CHEVALIER, VAN HELLEPUTTE,
VANHAMME en VANDEPARRE**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Dr. Modde Everbeek