

† Deze die wij betreuren, herleeft in ons gebeden.
Zijn ogen, voor deze wereld gesloten, zijn geopend voor
het Goddelijk Licht. (Mgr Gayen)

IN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ

Mijnheer GEORGES CHEYNS

Weduwnaar van Mevrouw Hélène VAN GLABEKE
Echtgenoot van Mevrouw Maria LAMON

Hij werd geboren te Petegem-Oud., op 15 Maart 1888 en
ging er tot de Heer terug op 16 November 1951, na met
volle geesteskracht en diepvroom de H. H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen ontvangen te hebben.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.
Voorzitter v. de Middenstandsafdeling Petegem-Elsegem
Bestuurslid der Muziekmaatschappij "Ste Cecilia,"
en der Toneelgilde "Kunst Veredelt,"

De schoonste wegwijzer is Gods scheppende hand. Wie
ze in 't eigen leven volgt is onovertrefbaar schoon ge-
weest. Hij was trouw! Hij was het met de schoonste
trouw. Niets gelooft meer dan de liefde. Wie machtig
genoeg mint kan 't geloof tot een levensdaad maken en
wat het gelooft tot een werkelijkheid. (C.V.)

Wie hem kennen mocht, voelde spontaan de grootste
waardering. Hij was een goed mens.

Grote God, om zijn onwankelbare trouw aan U en Uw
Lering- moge zijn geloof en vertrouwen bevestigd wor-
den- vergeef hem de menselijke fouten- hij geniete door
en met U het zo begeerde eindgeluk.

Mijn trouwe echtgenote, engel van goedheid en offer-
vaardigheid, gij waart de zon van mijn laatste levensja-
ren, uw liefde is immer voor mij de sterkste aardse steun
geweest- ik dank de goede God om U in mijn leven. U
duizendmaal dankbaar blijven wij elkander trouw in
God.

Mijn oude, teerbeminde moeder, uw zoveelste kind sterft
onder uw betraande moederogen. Uw naam was het
dierbaarst, ik prevelde hem als kind, hij vertolkte mijn
lijden in mijn stervensdagen, uw gouden moederhart was
mijn dierbaarst bezit. Met vader verbeiden U uw kinde-
ren.

Dierbare familieleden, God riep mij, Zijn wil weze de
uwe. Ten zeerste bevel ik mij aan in uw H.H. Misoffers
en gebeden.

Mijn speciale dank aan u, mijn broeder, om uw le-
venslange samenwerking en grote genegenheid.
Met bevestigd vertrouwen geef ik mijn geliefden in
Gods en uw handen.

Mijn dankbare hartelijke groet aan mijn trouw per-
soneel, mijn bondgenoten en trouwe vrienden. God
vordere u. Aan allen mijn bede om gebed en tot
weerziens bij God. Ik geloof in God, de verrijzenis
van het Vlees en het Eeuwig Leven.

Bid de vier Akten. (7 j. & 7q. afl.)

WIJ BETUIGEN ONZE OPRECHTE DANK
VOOR UW BLIJKEN VAN BELANGSTEL-
LING EN MEDELEVEN EN VOOR UW
GESTORTE GEBEDEN.

DE FAMILIE.

j. v. b.