

*Dit ene weten wij en aan dit een  
houden wij ons vast in duistere uren :  
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren,  
en wie het verstaat, die is niet meer alleen.*

*H.R. Holst van der Schalk*



Dankbaar voor een mooi leven  
bidden wij voor

DE HEER

**EMIEL CHRISTIAENS**

**echtgenoot van Mevrouw Maria De Vos**

Geboren te Zele op 27 september 1939  
en overleden in het A.Z. Sint-Blasius  
te Dendermonde op 29 maart 1999,  
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De familie  
dankt U voor uw warme blijken van deelneming.

Liefste man, vader, grootvader,  
je dagtaak is af,  
de tijd heeft stilgestaan,  
je ogen dicht,  
je handen gevouwen  
met zoveel kracht  
zoveel pijn gedragen...

Liefste Emiel,  
jij sterke persoonlijkheid,  
je eigenschappen waren als het ware ingebakken :  
je taak, je werk, je plicht voor alles,  
je ontspanning zocht je in het kijken naar de duiven,  
je groot geloof uitte zich in stille goedheid,  
je liefde voor je vrouw Maria en ieder die je dierbaar was.  
Negen maand ben je ziek geweest, je hebt nooit geklaagd,  
je pijn verbeterd om niemand tot last te zijn.

Liefste Maria,  
ik dank je voor de jaren van samenzijn,  
ik dank je voor de vele uren van pijnlijk afwachten  
op die onvermijdelijke dood, tijdens mijn ziek-zijn.  
Verstik me nu niet in tranen,  
maar schep een herinnering aan mij  
in je eigen levenssfeer, waar je gelukkig bent.

Liefste Emiel,  
wij geloven  
niet voor het duister werd je geboren  
maar voor een eeuwig licht.  
Dank voor je mooi leven onder ons.  
Rust nu in Gods armen...