

De zielen der rechtvaardigen zijn Gods hand : geen
kwellung kan hen deren. In het oog der dwazen was
het of zij sterven ; maar toch zijn zij in vrede.



ZALIG AANDENKEN AAN DE
ONSTERFELIJKE ZIEL VAN
DE HEER

JOZEF EDMOND CHRISTIAENS

Rustend personeelslid van de N.M.B.S.

Echtgenoot van Mevrouw
ELODIA VANDENHENDE

Voor het tijdelijk leven geboren te Sint-Niklaas op
10 maart 1887.

Te Sint-Niklaas naar het eeuwige overgegaan op
4 maart 1963. Tot Gods ontmoeting sterk gemaakt door
de Sakramenten van Zijn kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart en van verschil-
lende godvruchtige genootschappen.

Lid van de Confrerie van het Hoogwaardige.

Laten wij bidden.

Heer, wij dragen een dierbare last ten grave. Het
afscheid was weliswaar reeds voorbereid maar de pijn
is er niet minder om. Nu pas beseffen we maar goed
de verdiensten van zijn leven : één bezorgdheid voor
familie en wars van alle onrechtvaardigheid. Geef
dat wij dit in ons leven voortzetten.

Heer, wij zijn ervan bewust dat op de drempel van
de eeuwigheid en in het licht van uw onaantastbare
heiligheid alle aardse verdiensten en menselijke kwa-
liteiten verbleken. Verhoor ons gebed voor de ziele-
rust van onze dierbare overledene en open hem de
poorten van de Hemel. Amen.



De familiën *CHRISTIAENS,*
VANDENHENDE,
DHOOGHE en
VAN REMOORTERE,

*danken Ued. om uw gebed en om uw
blijk van kristelijke deelneming in hun
rouw.*

Begraaf. A. Van Dael, Pastoor De Meerleerstr. 125.
De Meesterstraat. 114.

Drukkerij Suy-De Pagie, Kalkstraat. 80. St.-Niklaas