

"Zalig zijn zij, die in de Heer sterven, want de Hemel behoort hen toe". (Allerheiligen)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA CHRISTIAENS

echtgenote van Mijnheer

MARTIN DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel op 18 oktober 1903 en godvruchtig overleden te Gent op 13 november 1961, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk.

Wie haar kende, eerde haar.

Zij was een voorbeeldige en trouwe echtgenote.

Gans haar leven was één zelfvergeten in een dieptedere liefde voor haar man.

Nog in de volle bloei van het leven, kwam de zware beproeving van een maandenlange ziekte, doch met kristelijke gelatenheid en geduld heeft zij alles verdragen, geholpen en gesteund door de goede zorgen van haar echtgenoot en haar broeder dokter, maar meest van al nog door "de liefde van God, die door het H. Doopsel in haar hart is uitgestort." (Rom. 5, 5)

Zij heeft gedaan op haar ziekbed en op haar sterfbed wat Jezus deed tijdens zijn verblijf bij ons in deze wereld en aan het kruis : zijn lot aanvaard en zijn leven aan God teruggeven op de wijze waarop God het wilde. Maria heeft met rustige

onderwerping " gewacht " op deze dag, haar dag, waarop zij de Heer zou ontmoeten. Nu "wacht" zij alleen nog op de hulp van ons gebed en van onze goede werken.

Mijn dierbare echtgenoot, wat is ons leven anders geweest dan een band van liefde en trouw. Jaren van geluk en jaren van samengedragen zorgen. U zijt de sterkte en de steun geweest van mijn leven. Tijdens mijn ziekte hebt ge mij omringd met niets ontziende hulp en zorgen. Ik dank U om alles. Laat ons gebed voor elkaar de innige band van liefde blijven.

Allen, die me genegen waart, familieleden en vrienden, allemaal mijn oprechte dank voor uw vriendschap en liefde. Gedenkt mijn onsterfelijke ziel in uw gebeden.

Mijnheer Martin DE CLERCQ,

De Familiën CHRISTIAENS,
DE CLERCQ, FAIGNAERT,
D'HAESE en PLASMANS,

*danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.*