

God slaat de zielen niet uit gramschap, maar  
louter uit barmhartigheid, om hun het hoogste  
loon te schenken in eeuwigdurende heerlijkheid.

†

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## ROBERT CHRISTIAENS

echtgenoot van Mevrouw  
**MARIETTE VINDEVOGEL**

geboren te Mater op 20 december 1932  
en er zacht ontslapen op 15 oktober 1978,  
voorzien van de Heilsmiddelen voor de Zieken.  
Lid van de Confrerie van de H. Amelberga,  
van de Bond Kerk en Wereld  
en van tal van parochiale verenigingen.

Het onvoorstelbare is geschied : Robert werd  
in de bloei der jaren geknakt en neergesmaakt.  
Vastgespijkerd met Jezus op het kruis, heeft  
hij tot de laatste druppel bloed met Hem gele-  
den, maar ook tot zijn laatste ademsnik hoopvo:  
naar de hemel opgeblijkt, totdat alles was  
volbracht.

Hij leefde met hart en ziel voor zijn gezin,  
de parel aan zijn levenskroon. Midden de drukte  
van zijn handels- en landbouwbedrijf, maakte hij  
tijd en energie vrij voor het behartigen van het  
verenigingsleven, waarin hij een actieve mede-  
werker was. In zijn veelvuldige kontakten met  
de mensen langs de weg en met het klienteel,  
maakte hij het ook altijd gezellig om zich heen  
door zijn gulhartige uitlatingen, als een vreug-  
dezaaier op Gods akker, die de harten der men-  
sen wist op te wekken en op te vrolijken. In  
zijn trouw aan God en Kerk, gebed en zondags-  
mis putte hij de kracht om Gods liefde uit te  
dragen door zijn spontane bereidwilligheid tot

dienstverlening aan al wie op hem beroep deed.  
De laatste paar maanden heeft hij geworsteld  
om het leven, bewust van het onvermijdelijke,  
dankbaar voor elke opbeuring van bezoekende  
vrienden. In die bange weken vonden wij de  
pijnlijke zekerheid groeien dat hij ons zou wor-  
den ontnomen.

Dierbare echtgenote, ik draag een dankbaar  
beeld van uw liefde en trouw mede. Ik vertrouw  
op onze gezins- en familieeenheid opdat het  
offer van mijn leven de toekomst voor u en  
onze kinderen moge ten goede komen.

Mijn eerbiedwaardige moeder, geef mij, u zo  
vreselijk vroeg ontvallen, een laatste kruiske  
om in vrede te rusten tot aan de dageraad van  
ons eeuwig weerzien.

Lieve kinderen, bid dagelijks voor uw vake,  
die u voortaan vanuit de hemel behoeden zal.  
Dierbare schoonouders, schoonbroers en  
schoonzusters, peter, ooms en tanten, familie,  
medeparochianen en vrienden, biddende handen  
maken blijvende banden, gedenk mij in uw  
gebeden.

---

Mevrouw Mariette VINDEVOGEL, zijn echtgenote;  
Paul, Rita en Jan CHRISTIAENS, zijn kinderen;  
Mevrouw Adiel CHRISTIAENS-DE VOS,  
zijn moeder;

Heer en Mevrouw Leon VINDEVOGEL-  
VAN OUDENHOVE, zijn schoonouders;  
De families CHRISTIAENS, VINDEVOGEL,  
DE VOS en VAN OUDENHOVE,

**danken voor de blijken van kristelijke  
deelneming in rouw en gebeden.**

De namis wordt opgedragen op Allerzielen  
2 november 1978 te 8 uur.

---

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde