



Liefdevol aandenken aan De Heer

**Karel, Lodewijk, Hendrik  
CIERKENS**

**echtgenoot van Mevrouw  
Maria VAN HEDDEGHEM**

geboren te Maarke-Kerkem op 17 juni 1908  
en trad het eeuwig leven binnen te Ronse  
op 7 augustus 2000, gesterkt door  
de H. Ziekenzalving.

*Oud-Strijder en Krijgsgevangene  
van de oorlog 1940-45.*

---

Allerliefste popo, onze popo, zijt gij nu weg  
en komt nooit meer t'rug?

Gij leerde ons 't leven te genieten en vooral  
na al Uw lijden van weleer, te delen in al wat  
t'uwe was.

Geef ons de kracht, samen met ons moe,  
die gij zo node achterlaat, in Uw aandenken  
voort te doen. Wij zullen voor haar zorgen  
zoals gij al die jaren voor ons dat eerder hebt  
gedaan.

Wij danken U en ook de Heer, voor alle  
liefde, alle geduld en alle openhartigheid waar-  
mee U steeds met open armen, van nature  
klaarstond op vriend en kennis te ontvangen.

Wij zijn droevig, maar o zóó trots op U  
popo en hopen naar Uw voorbeeld te kunnen  
verder gaan, in het geluk en het besef dat gij  
nu een plaatsje inneemt aan de rechterhand  
van God.

Dank U popo, dank U zeer.

Maria VAN HEDDEGHEM, *zijn echtgenote;*

Marc † CIERKENS,  
Firmin en Annie LUST-CIERKENS,  
*zijn kinderen;*

Luc en Christel DRIEGELINCK-LUST,  
*zijn kleinkinderen;*

Charles-Louis en Charles-Henri DRIEGELINCK,  
*zijn achterkleinkinderen;*

**danken U oprecht voor uw gebed  
en blijken van medeleven.**

Namis in de parochiekerk te Maarke op  
zaterdag 2 september 2000 om 19 uur.

---

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.