



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

## **Bruno, Adolf CLAEREN**

weduwnaar van **Mevrouw Helena DE WAELE**

geboren te Berchem (VI.) op 12 januari 1895  
en zachtjes overleden te Kluisbergen-Berchem  
op 10 oktober 1994.

—

Arthur en Yonne CLAEREN-MARTIN.  
Frans en Celine ROOBROECK-CLAEREN.  
Mevrouw Germaine MARTENS(†) - CLAEREN.  
Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families CLAEREN, VANDYSTADT,  
DE WAELE en VANDERSTRAETEN

danken u voor de blijken van genegenheid.

Graag hadden wij vader nog 'n drietal maanden in ons midden behouden tot zijn 100ste verjaardag, maar het heeft niet mogen zijn.

Zijn laatste levensjaar was getekend door ziekte. Ondanks de beste zorgen heeft hij van ons afscheid genomen.

Hij was een werkzaam en toegewijd man die zich voor zijn gezin inzette.

Was bekommerd om de eenheid en het geluk van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Volgens zijn overtuiging gaf hij zijn beste krachten voor de lotsverbetering van zijn medemensen.

Was eenvoudig en oprecht.

Breed van gedachten.

Een mens om van te houden.

Vader, uw voorbeeld van goedheid en werkzaamheid zal in onze herinnering bewaard blijven en ons tot voorbeeld strekken.

Bedankt voor alles wat je voor ons deed.

---

Rouwl. Devos, Ronse

Druk. Arijs, Kluisbergen