

†

Gelovig en dankbaar aandenken aan onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder,

Mevrouw Madeleine, Octavie Claerhout

Weduwe van de Heer Albert Flamée.

geboren te Harelbeke op 22 juli 1900
en rustig in de Heer ontslapen te Ronse op
vrijdag, 15 juni 1990 gesterkt door het Sacrament van de
Zieken en de gebeden van haar kinderen.

Wij danken U voor uw gebed en uw medeleven :

Frans en Maria DELABIE-FLAMÉE,
Lucien en Mariette FLAMÉE-DEMETS,

kinderen en kleinkind
Sylvain en Godelieve MESTDAGH-FLAMÉE,

kinderen en kleinkinderen
Zuster Magdaleen-Kristien FLAMÉE,
Pol en Erna FLAMÉE-NEERINCK,

kinderen en kleinkind
Walter en Godelieve FLAMÉE-DECLERCQ,

kinderen en kleinkinderen
Henk en Agnes van der WIJNGAART-FLAMÉE,
en kinderen

Paul en Rosa DECLERCQ-FLAMÉE,
en kinderen
(† Antoon) en Margriet VERCRUYSSSE-FLAMÉE,
en kinderen

Oswald en Francien BAERT-FLAMÉE,
en kinderen

Dirk en Annie ROMMEL-FLAMÉE,
en kinderen

't Eerste dat mij moeder vragen
leerde, in lang verleden dagen,
als ik hakkelde, ongeriefd
nog van woorden, 't was, tegader
bei mijn handjes doende : 'Vader,
geef me 'n kruiske, alstubelieft !

'k Heb een kruiske dan gekregen,
menig keer, en werd geslegen
op mijn kake, zacht en zoet...
Ach, ge zijt mij, bei tegader,
afgestorven, moeder, vader,
't geen mij nu nog leedschap doet !

Maar, dat kruiske, 't is geschreven
diep mij in de kop gebleven,
teken van mijn ertgebied ;
die de schedel mij aan scherven
sloege, en hiete 't kruiske derven,
nog en hadd' hij 't kruiske niet !

G.G.

Lieve moeder en mémé, uw kruiske blijft diep in ons hart
bewaard; Samen met vader hebt U ons ALLES gegeven.
Wij dragen dit mee doorheen ons leven als het kostbaar-
ste levensgeschenk, als uw testament en zeggen vanuit
heel ons hart DANK, DANK-U-WEL.
Maria, ons aller hemelse moeder, aan U vertrouwde ons
moeder alles toe, tot U was haar laatste gebed en haar
laatste lied :

O Maagd, zo rein, zo schoon,
Nu zie ik U hierboven,
Met d'Engelen die U loven,
Met Jezus Uwen Zoon.