

O God! wat Gij ons voorgeleerd hebt, zeggen wij, biddend en ootmoedig na : « Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel ».



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

Mijnheer

Albertus CLAES

geboren te St-Martens-Bodegem, de 3 augustus 1915
en aldaar godvruchtig overleden, de 11 januari 1958,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig de doden die in de Heer sterven ! Van nu af aan reeds, zegt de Heer, zullen zij rusten van hun arbeid, want hun werken volgen hen.

Openb. 14-13.

Wees altijd bereid, want gij weet niet wanneer ik komen zal, gij kent noch de dag, noch het uur. Doch de rechtvaardige, al wordt hij verrast door de dood, zal de eeuwige rust genieten. Want zalig sterven is verlost zijn, het lijden vaarwel zeggen, uit 't ballingschap wederkeren, de haven invaren en 't Vaderland binnengaan om loon en glorie.

Matth. Wijsh. Kar. Hugo.

Vaartwel, beminde Moeder en Bloedverwanten, de scheiding valt onverwacht, maar ze zal niet eeuwig zijn. Eens zien we elkander weer om nooit meer gescheiden te worden. Op Gods barmhartigheid heb ik gehoopt en ik zal niet teleurgesteld worden. Toch smeek ik u veel voor mij te bidden. Hebt dank voor alles wat gij voor mij hebt gedaan, de Heer lone U erom.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

St-Martens-Bodegem, Charles Schoukens

De familie CLAES,

De familie DE KOSTER,

zeer getroffen door de blijken
van deelneming, danken u
oprecht