



Vroom aandenken aan

Zuster AMATA-ELISA CLAESSENS

Verantwoordelijke van het Retraitehuis
te Moerzeke.

Geboren te Moerzeke op 15 augustus 1912,
geproftest te Wichelen op 31 december
1936 en overleden te Moerzeke op
9 juni 1977.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God (Rom. 8). Wij noemden haar terecht «moeder Amata». Zij heeft geleefd voor het oog van de Vader en aan de mensen heeft ze zijn goede geest meegedeeld. Haar optreden bij de medezusters sprak wijsheid en goedheid uit, haar omgang was vol begrip.

In de familie waren haar stil voorbeeld, haar milde genegenheid en haar ervaringen een middelpunt en een onvervangbare aanwezigheid geworden. Velen die het retraitehuis bezochten hielden er aan haar weer te ontmoeten en bij haar om raad te komen.

Bijna dertig jaar lang heeft zij de groei van het retraitehuis «meegemaakt». Als de sterke vrouw uit de Schrift sloeg zij zelf de hand aan het werk, geen nederige taak was haar te min. Tot op haar sterfbed droeg zij in hoofd en hart de zorg voor de onmiddellijke voorziening en voor de toekomst.

Haar leven was niet zonder beproeving. Betekent verantwoordelijkheid al niet vaak zware bezorgdheid? Ook haar gezondheidstoestand lag reeds lange jaren als een dwarsligger op haar levensweg, maar met blij plichtsbesef bleef zij in alle omstandigheden de volle maat geven voor elke opdracht van de Heer. Mensen van geloof «lukt» het immers altijd, omdat zij op hun weg steeds de Heer ontmoeten en herkennen.

Als een volkomen verrassing kwam in haar volle activiteit de uitnodiging om het eeuwig leven te gaan ontvangen. In bewuste overgave trad zij ook deze schikking bij. De voltooiing van «het is volbracht» werd de waardige bekroning van haar religieus, Godgewijd leven.

Heer, wij danken U voor het leven en het bestaan van uw dienaar Amata, aanvaard haar in de schoot van uw eeuwige vreugde



Voor uw gebed en meelevens danken U :

E.H. A. Janssens de Varebeke,
algemeen directeur,

De Overste en medezusters van de
Zusters van de H. Vincentius van
Moerzeke.

De families Claessens en De Maeyer.

begravenisonderneming c. verleyen
drukkerij a. mijs, moerzeke