

*Welzalg is de sterveling  
Die nooit op kwade wegen ging  
Maar die zijn leven dag en nacht  
Gods wet bewaard heeft en betracht.*

(G. Gezelle)

+

HERINNERING AAN

MEVROUW

## **Maria, Clara CLAEYS**

**echtgenote van de Heer Alfred VAN de WALLE**

geboren te Zeveren op 28 december 1901

en godvruchtig overleden in het  
Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze,

op 30 mei 1987,

gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken  
en de pauselijke zegen.

*Lid van Ziekenzorg en H. Hartbond.*

Het leven van een mens is niet alleen een gave maar het is tevens een opgave. Doorheen het leven met zijn „goede en kwade dagen” moeten wij ons een weg banen. Daarbij mogen wij ons einddoel niet uit het oog verliezen en voor een gelovig mens zal dit bij God te vinden zijn. Op die levensweg zullen wij tegenstrijden en beproevingen kennen maar het is verdienstelijk het leven met zijn „wel en wee” te kunnen aanvaarden.

De dood is voor de gelovige niets anders dan de overgang tot een eeuwig en beter leven. Het scheiden bedroeft maar de zekerheid van de onsterfelijkheid troost. Na het wenen en zuchten schenkt God in overvloed zijn vreugde, na de beproeving komt de eeuwige beloning.

De dierbare overledene was een godvrezende vrouw, die de Heer diende in alle oprechtheid. Ze was eenvoudig en openhartig, liefdevol en beminlijk in haar omgang. Daarom werd ze door iedereen geacht, daarom ook zal ze in alle eeuwigheid gezegend worden.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, en gij vooral mijn dochter aan de Heer toegewijd, ik bedank u voor uw genegenheid en verkleefde bezorgdheid. Nu nemen wij afscheid van mekaar, maar als gelovige mensen zijn we overtuigd dat we elkaar eens zullen terugzien bij God. Blijven we met elkaar verbonden over de dood heen door het gebed, want het gebed is de taal der zielen.

Beste familie en vrienden, vaartwel en toont mij ook nu uw genegenheid door een vertrouwvol gebed voor mijn zielerust.

Heer, wij bidden U, neem uw dienares Maria op. Geef haar vrede en rust en onverganke-lijk geluk. Laat haar met uw heiligen en uitverkorenen opstaan en in heerlijkheid verrijzen, door Christus onze Heer.

De Heer Alfred VAN de WALLE, haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw Robert en Georgette  
VAN de WALLE-DE VREESE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Romain en Judith  
BLONTIA-VAN de WALLE en kinderen,

Eerwaarde Zuster Marie-Claire

(Maria VAN de WALLE),

haar kinderen en kleinkinderen ;

De families CLAEYS,

VAN de WALLE,  
VAN de VJVER en  
BEELAERT,

danken U voor uw blijken van deelneming  
en voor uw gebed.

---

Begr. b.v.b.a. Claeys-Van Parijs & Zoon, Nevele