

†

Bid opdat de Heer zijn eeuwige Liefde schenke aan
Mevrouw

Romanie - Maria CLAEYS

weduwe van Mijnheer
Victor Merchiers

geboren te Kortemark, op 11 november 1896,
en overleden te Brakel, op 14 juni 1973,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

„Wees bereid, want de Mensenzoon komt op een
onverwacht uur”. (Mt 24,44)

Hoe dikwijls horen wij die waarschuwing van de
Heer en hoe vaak zien wij het gebeuren, dat
mensen rondom ons worden opgeroepen, wanneer
niemand het verwacht.

Ook voor deze vrouw was het beslissende uur
onverwacht, het uur van de eeuwige ontmoeting
met haar Schepper en Verlosser.

Moge zij, die getekend was met het „Zegel van
de H. Drie-eenheid” in de Heer een genadige
Rechter vinden. Daarvoor bidden wij samen met
haar familie en gans de gelovige gemeenschap,
waarmede zij op aarde verbonden bleef door het
geloof, opdat zij door Zijn ontferming moge toe-
treden tot de gemeenschap der engelen in de
hemel.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families CLAEYS,
ANKAERT,
MERCHIERS,
DE PAUW,

danken voor uw blijken van deelneming.

Drukk. De Ruyver. Brakel - Tel. 434.70