

"Weest steeds bereid, want gij weet niet op
welk uur de Heer komt,,

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Firmin CLAEYS

zoon van wijlen

Hector en Anna LANDRIE

geboren te Scheldewindeke op 22 februari 1921
en overleden te Zottegem in de St Elisabeth-kli-
niek op 6 mei 1975, gesterkt door de H. Sacra-
menten der zieken en de Pauselijke zegen.

—
Onverwachts maar niet onvoorbereid, zo is deze
dierbare afgestorvene van ons heengegaan en zijn
plots verscheiden brengt grote verslagenheid bij
zijn familie en bij zijn, talrijke vrienden.

Schone gaven naar ziel en hart sierden zijn
persoonlijkheid. IJverig en plichtsbewust vervul-
de hij zijn dagelijkse bezigheden.

Niettegenstaande, zelf gehandicapt sprong hij
steeds in de bres waar hij kon.

Zijn eenvoud in zijn omgang maakte hem veel
vrienden.

Dierbare zuster, schoonbroeder en familie, ik
dank u om uw genegenheid.

Beste zustergemeenschap, directie, en perso-
neel van de St Elisabeth-kliniek en mijn goede
vrienden, wil mijn ziel indachtig zijn in uw
gebeden. Tot weerziens in de hemel.



De families CLAEYS en LANDRIE,

DANKEN U.

Drukk. De Ryck-Dubelloy Zottegem tel. 091-600 529