

" Gij zijt priester in eeuwigheid ! "

†

Tot vroom aandenken aan

KANUNNIK

Omer Karel Lodewijk

CLAEYSSENS

Hij werd geboren te Drogen op 17 september 1909 en overleed te Gent in de kliniek H. Familie op 9 februari 1986, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Priester gewijd te Gent op 19 april 1936
Leraar aan het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas van 1936 tot 1940

Geestelijk Directeur der studenten in de Wijsbegeerte, eerst in het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas, daarna in Sint-Paulus-seminarie te Mariakerke van 1940 tot 1965
Rector Mariahove te Bellem van 1965 tot 1969
Bisschoppelijk Visitator van de kloosters sinds 26 juli 1965.

Op 29 september 1961 werd hij ere-kanunnik en op 26 april 1966 titulaire kanunnik van het Kathedraal-Kapittel van Sint-Baafs.

"Priesterleven is genadeleven, vervuld van blijde dienstbaarheid, zonnige opgewektheid en nederige goedheid." Dit schreef hij neer na zijn bezinning aan de vooravond van zijn priesterwijding, en hij heeft dit ook wààr gemaakt.

Hierin lag zijn levensontwerp dat hij nauwgezet heeft uitgevoerd.

Reeds als student op het college, maar méér nog als seminarist, viel hij op door zijn schrandere geest, zijn wijsheid, eenvoud en vroomheid.

Als geestelijke begeleider van ontelbare seminaristen, priesters, religieuzen en ook leken was hij een onvervalste verkondiger van Jezus' evangelie, niet alleen met woorden, maar met heel zijn leven.

Het spectaculaire lag hem niet, noch het geweldige. Wie hem van dichtbij mocht benaderen en samen met hem leven, wist dat hij hield van de stilte, vaak van het alléén-zijn, alléén dan met God. Hij bad, offerde en leed 'in het verborgene' in nauw contact met God, voor de Kerk die hij liefhad en voor de velen die op Hem rekenden en naar wie hij toeging met zijn milde glimlach van troost en bemoediging.

Voor zijn zuster en familieleden koesterde hij een warme liefde. Hij was bestendig met hen begaan en was hun immer een hechte steun.

Wij bidden voor deze vriend die ons ontvallen is : dat God hem moge opnemen in zijn eeuwige heerlijkheid, waar hij ongetwijfeld nu de bevestiging vindt van wat hij samen met Paulus beleed : " Voor mij is leven Christus en sterven winst ! " (Fil. 1,21)

DE FAMILIE

dankt U oprecht voor de bliken van medeleven en voor uw gebeden.

Malbrancke - Gent