

Vader, niet mijn Wil, maar uw Wil geschiede.



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN**  
de Heer

**Jules C L A R A**

echtgenoot van Mevrouw

**GERMAINE WINDELS,**

geboren te Haine-St.-Paul op 4 juni 1896 en  
godvruchtig overleden in de Sint-Franciscus-  
kliniek te Brakel op 20 november 1972,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Indien menselijke krachten en mateloze liefde de dood konden weerstaan, dan zouden we vandaag deze vader niet in het graf begeleiden. Het ware voor zijn geliefden zeker de grootste vreugde en de schoonste beloning geweest hun dierbare, na lange dagen van vrezen en hoop, te zien genezen. Moge nu de zekerheid van zijn zalig afsterven hun troost zijn en hun sterkte bij het dragen van dit kruis.

Door iedereen was hij gekend in de omtrek : de man die door weer en wind, 's morgens vroeg en 's avonds laat op de baan was. Met een taai wilskracht was hij getekend. « Niet rusten, maar altijd vooruit » was zijn leuze. En toch kwam ook aan dat aktieve leven plots een einde. Na een wekenlange kruisweg kon hij, zoals de Heer, eindelijk zeggen : « Het is volbracht ».

Dierbare echtgenote, lieve kinderen, hebt dank, gij die voor mij gebeden hebt en met mij geleden en gestreden hebt. God schenke U kracht en troost. In geloof en gebed blijven wij één, tot de dag dat wij eens voor goed gelukkig samen zullen zijn.

De families CLARA, BLONDEAU, WINDELS en  
VAN DER GEYNST,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.