

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**ADELINE CLAUS,**

echtgenoot van Mijnheer JOZEFHOLVOET,  
geboren te Kruishoutem, den 30 September 1866  
en er godvruchtig overleden den 19 November  
1947. Versterkt door de laats'e HH. Sakramenten.

Zij was een voorzichtige echtgenoot, op welke haar man al zijn betrouwen stelde; een zorgvuldige huisvrouw die met sterkte en wijsheid haar huishouden leidde. De vrees des Heeren geleidde haar van hare kindsheden af; zij was vriendelijk en minzaam jegens allen; daarom ook werd zij van iedereen geacht.

Hoe pijnlijk het afscheid ons ook moge treffen toch blijft de stichtende dood van den rechtvaardigen een zalvende troost voor de overlevenden en als een waarborg van het eeuwig geluk waarin zij is opgenomen. Zij heeft zich steeds onder de bescherming van Maria gesteld: daarom moet ze niet vreezen voor den eeuwig Rechter te verschijnen.

Dagen van beproeving heeft zij gekend, maar zij verdoogde de pijnen van een langdurige ziekte welgemoed en gansch onderworpen aan Gods H. Wil, met de vaste hoop dat de goede God haar genadig zou ontvangen in het ander leven.

Duurbare echtgenoot van harte dank ik u voor al de liefde en genegenheid mij bewezen; ik moet u verlaten maar mijn liefde voor u sterft niet

Bemindde bloedverwanten, op voorbeeldige wijze hebt gij mij verzorgd binst mijn ziekte, hebt dank voor uw liefdevolle toewijding. Blijft me steeds indachtig in uwe gebeden: eens zien wij elkander weder.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

---

Mijnheer Jozef HOLVOET;

De familiën CLAUS, HOLVOET, VAN  
HAELST en DE SMET.

Bedanken U innig om de gebeden en  
blijken van genegenheid.

---

Drukk. R. DE MULDER — Kruishoutem Tel. 101