

Mijn Jezus, barmhartigheid.

+

VROOM AANDENKEN AAN

## de Heer Hector CLAUS

echtgenoot van Mevrouw Martha VERPOEST

geboren te Bevere-Oudenaarde op 14 december 1894 en in de Heer ontslapen te Zottegem op 8 augustus 1984, gesterkt door de H. Sakramenten van de Zieken.

—

Het valt hard als iemand, van wie we zoveel houden, ons moet verlaten. Maar als kristenen, buigen we het hoofd voor elke beschikking van God en dus vandaag, voor dit heengaan van hem die ons zo dierbaar is.

Deze overledene was een diep kristelijk, deugdzzaam en goed mens, getrouw aan zijn geloof. Als trouwe echtgenoot en bezorgde vader heeft hij gewerkt en gezorgd voor het geluk van zijn gezin. Daar vond hij zijn vreugde en zijn liefde, ja ook de sterkte om aan het kruis in zijn leven een plaats te geven. Hij was ook goed voor zijn evenmens, en door zijn stille dienstbaarheid en eenvoud verwierf hij vele vrienden.

Ten paradijze mogen hem Gods engelen geleiden, mogen de martelaren hem verwelkomen en hem binnenvoeren naar het land van rust en vrede bij de Heer.

Mijn goede echtgenote, samen hebben we gewerkt, gebeden en ons kruis gedragen. Dank om uw liefde en zorgen. Laten wij ook de

Heer dankbaar zijn voor de vele jaren samen-zijn. Zoek uw troost en sterkte in ons geloof en bid voor mij.

Dierbare familieleden, heb dank voor de vele voldoeningen en de zorgen die gij mij geschonken hebt. Mocht uw gebed voor mij nu een ware hulp zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

MEVROUW MARTHA VERPOEST

EN FAMILIE

DANKEN U VOOR

UW DEELNEMING

IN ROUW EN GEBEDEN.

sanderus