

*In alle stilte ben je weggevaaren  
maar je blijft in ons verderleven.*



ZALIG AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Leonia Julia CLAUS**

weduwe van  
de Heer Maurice VAN LANCKER

geboren te Kruishoutem op 14 september 1911  
en er godvruchtig overleden in het  
Rusthuis Sint-Petrus op 18 september 1999,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

---

Een namis zal opgedragen worden in de  
Sint-Martinuskerk te Wortegem-Petegem (Ooike)  
op zondag 10 oktober 1999 om 9 uur.

---

Aan allen die haar met bezieling hebben begeleid,  
aan allen die ons steunden in deze moeilijke tijd  
en hun medeleven hebben betuigd,  
onze hartelijke dank.

*Alles is goed  
Alles is in orde nu  
Ik ben niet dood  
Het leven verandert  
Het wordt ruimer, voller, inniger.  
Geen begrenzing en geen beperking meer  
Geen duisternis en geen droefheid meer  
Er is alleen die eeuwige levensstroom  
die ik zocht en zalig onderga.  
Alles is licht, alles is liefde  
De aarde kan mij geen pijn meer doen  
Ik kan alleen maar dankbaar zijn  
want ik ben geborgen in de armen van  
een oneindig lieve God.*

Mama,

Wij danken u voor uw voorbeeld van eerlijkheid,  
moed, kracht en doorzettingsvermogen.

Wij bewonderen uw trouw aan de beginselen van  
het geloof die een diepte hadden die wij niet ver-  
moedden, alsook uw behendigheid, om alles dat  
naar onvrede leidde, te overbruggen,  
Jij bezat een grote mensenkennis.

Kwaadsprekerij, ook in de schijnbaar onschuldige  
vorm, was aan u niet besteed.

Uw voorbeeld zal in ons blijven leven elke dag van  
ons leven.

In onze herinnering blijf jij een glimlach, het laatste  
wat je ons kon schenken.



Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde