



Blijvend aandenken aan

DE HEER

Marcel CLAUS

echtgenoot van mevrouw

Yvonne SOETENS

Geboren te Overboelare op
5 september 1920 en er plotseling
thuis overleden op 12 februari 1996,
gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken in "extremis".

Werkweigeraar en Oud-Strijder
1940-45.

*Vaderlief is heengegaan en staat nu voor
Gods troon, hij heeft op aarde zijn plicht
gedaan en ontvangt nu het eeuwig loon.*

Slaap zacht, de slaap van rust en vree.

*Gij hebt het wel verdiend, gij deelde steeds
in wel en wee, gij waard eenieders vriend. Nu
is het uur van scheiden daar, wij zien elkan-
der weer.*

*Zo komen wij eens al te gaar, in vreugde bij
de Heer. De dag waar je Uw dierbaar petekind
Jurgen gaat terugvinden.*

De families :

CLAUS, SOETENS,
HANOTIAU en SCHOTTE
danken u voor de blijken van
medeleven in hun rouw.