

Gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied, de naam des Heeren zij gebenedijd.



Bid voor de ziel van zaliger

Mevrouw

MARIA CLAUS

Echtgenoot van Mijnheer

FELIX VANDENABEELE

geboren te Galmaarden den 28 December 1871 en aldaar godvruchtig overleden den 15 September 1944 voorzien van de laatste H. Sakramenten

Zij was eenvoudig en oprecht van harte en wandelde standvastig in de vrees des Heeren. Zij gaf acht op den handel van haar huisgezin, at haar brood niet in ledigheid en stierf in vrede.

'k Neem afscheid van mijn lieve kind'ren

O laat uw vriendschap niet vermind'ren.

Waart ge op deze aard' mijn troost in nood,

Vergeet mijn ziel niet na den dood.

Mijn teergeliefde kinderen, het valt mij zoo pijnlijk U te moeten verlaten, maar volgt altijd de raadgevingen uws vaders, en vergeet nooit de lessen uwer moeder.

Vaarwel duurzame echtgenoot en kinderen die ik zoo zeer bemide, ik zal U eens wederzien in den hemel, dan zal uw hert zich verblijden en niemand zal U die blijdschap ontnemen. Ik dank U allen voor de teedere zorgen waarmede gij mij omringd hebt, ik sterf maar mijne liefde voor U sterft niet.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.

H. Antonius bidt voor ons.

Druk. ROSIER-LISON, Bolwerkstr. Galmaarden.

DANKBEToon

voor uwe gebeden en bijwonen van den lijkdienst van onze zeer dierbare echtgenoot, moeder, schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante, nicht en bloedverwante

Mijnheer Felix VANDENABEELE zijne kinderen en kleinkinderen
De familien CLAUD, DURANT, VANDENABEELE en VAN-
DERMERGEL