



Dankbaar gedenken wij in onze gebeden

DE HEER

## Georges CLEMENT

weduwnaar van Mevrouw

**Germaine VAN DE MERGEL**

geboren te Schorisse op 16 juni 1899

en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 24 januari 1982, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Oudstrijder 1940-45.

---

De Heer en Mevrouw Urbain en Georgette  
CLEMENT - DHAEYER,

De Heer Ghislain CLEMENT,

Mejuffer Carine CLEMENT,

De families CLEMENT - VAN DE MERGEL,  
GEENENS - FAINGNAERT,

danken voor de bliken van genegenheid  
en deelneming.

« Wij hebben hier geen blijvende woonplaats ». Zo, en met vele andere woorden heeft de Heer, Gods Zoon, ons herinnerd aan het voorbijgaande van het aardse leven.

De dood is dus geen eindpunt, maar het verhuizen naar de definitieve bestemming, bij de Vader.

De manier waarop wij op aarde God gediend hebben, bemind en vereerd, zal beslissend zijn voor onze eeuwigheid.

Onze dierbare overledene heeft ook in het leven zware beproevingen gekend : de vroegtijdige dood van zijn geliefde echtgenote, ziekten en tegenslagen. Hij bewaarde zijn geloof, niet alleen als hij voorspoed en geluk genieten mocht, maar ook in de moeilijke dagen, tot het einde toe, zoals een christen het zegt in zijn dagelijks gebed : « In dit geloof wil ik leven... en sterven ».

Kinderen en dierbare kleindochter, vaarwel. Ik dank U voor alles waarmee gij mij uwe genegenheid bewezen hebt. Het enige dat gij nu nog kunt doen is : voor mij bidden. Daar reken ik stellig op.

Heer, geef hem de eeuwige rust !

Heer, schenk aan onze dierbare overledenen die in U geloven, het Eeuwig Gelukkig Leven dat Gij hen hebt beloofd !

---

Begr. D'Hondt, Dijkstraat 65, Oudenaarde  
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde