



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie, Clementine CLEMENT

weduwe van de Heer

JULIEN VANDORPE

geboren te Ronse op 28 mei 1888
en er godvruchtig overleden op 13 juni 1980,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Moeder ging heen ! stil, gelijk heel haar leven is geweest. Zij was een werkzame voorbeeldige moeder, die alles was voor haar kinderen en kleinkinderen. Zij beminde ze en wederkeerig werd ze bemind.

De beproeving werd vele jaren haar deel. Steeds was ze tevreden. De laatste weken was het een opgaan naar het lijden, steeds onderworpen aan de Wil van de Heer.

Mijn lieve kinderen, hoe moet ik U danken voor al uw liefde en genegenheid, niets was U te veel, gij hebt mij met de beste zorgen omringd, tot weerziens.

Dierbare kleinkinderen, met al de vermogens van mijn hart heb ik U liefgehad, dank voor allen die mij opgebeurd hebben.

Beste familieleden en vrienden, dank voor allen die mij enig goed hebben gedaan, vaarwel.

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Ronse

Heer en Mevrouw Simeon CANTAERT-VANDORPE

Heer en Mevrouw José BAUWENS-CANTAERT en
dochter Natacha,

Heer Raymond CANTAERT,

De families CLEMENT, DEBAETS, VANDORPE en
CALLEWAERT,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**