

†

Dit weze een vroom aandenken
van

DE HEER

MAXIME CLEMENT

**echtgenoot van Mevrouw
NADINE MERCKAERT**

geboren te Goeferdinge, de 13 juni 1931
en godvruchtig overleden in het Akade-
misch Ziekenhuis te Gent, de 17 oktober
1975, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

Zou het dan toch waar zijn dat deze
doorgoede echtgenoot en vader getekend
was door de dood en ons zo plots moest
verlaten? We konden of wilden het eerst
niet geloven, uiteindelijk botsten we op
de harde werkelijkheid.

De liefvallige bezorgdheid van de af-
gestorvene voor zijn gezin deed ons
denken aan U, O God, die de tedere Vader
zijt van de hele schepping, waarom Heer
hebt Gij dat niet verhinderd? Hij was
er nog zo nodig aan de zijde van zijn
liefhebbende echtgenote en dochter.

Heer, de wonde in ons hart geslagen
door dit heengaan kan niet worden ge-
heeld. Zijn beeld van minzaamheid en
zichzelf vergetende goedheid zal ons im-

mer bijblijven. Hij heeft zelf te veel aan
anderen gedacht en er zich voor ingezet
om vergeten te kunnen worden; hij was
een man van de helpende daad, man van
geloof en beginselvastheid, man van een-
voud en vredelievendheid in wie geen be-
drog was, vol levensmoed tot de laatste
dag. Zulke mensen sterven altijd veel te
vroeg.

Duurbare echtgenote en dochter, wie
had ooit gedacht dat onze levensbaan
zo snel en hard zou zijn. We waren zo ge-
lukkig! Steeds gesterkt door een edel-
moedige toewijding, wenste ik nog zeer
vele jaren samen met u door te brengen.
Heb dank voor uw ononderbroken zorgen,
niets was u te veel of te lastig om mijn
leed te lenigen. Boven het leven en
boven de dood blijft onze liefde verder
bestaan. Dank voor alles wat ge voormij
zijt geweest en voor mij hebt gedaan.

Vaarwel beminde echtgenote, dochter,
moeder, schoonouders, familie, vrienden
en kennissen weigert me nu niet het
enige wat me nog kan helpen : een gebed,
en leef verder alsof ik nog bij U zou zijn.

**De families CLEMENT,
MERCKAERT,
PARET,
VAN LIERDE,
PREMEREUR**

danken U voor de bliken van medeleven