

Laat nu, O Heer, Uw dienaar heengaan in vrede.

†  
**BID VOOR DE ZIEL**  
van de Heer

## Théodule CLEMENT

*echtgenoot van Mevrouw*

**Marie FOUQUART**

*geboren te Ronse op 27 maart 1890  
en er overleden op 5 september 1972,  
voorzien van de H. H. Sakramenten.*

Het treft steeds opnieuw wanneer een goed mens ons verlaat. En wie de dierbare overledene gekend heeft bewaart het aandenken aan een rechtschapen, gedienschtig en goed mens.

Heel zijn leven heeft hij gewroet en gewerkt opdat de zijnen een schone gelukkige toekomst zouden kennen.

Rechtschapen in woord en daad, zonder hardheid, vol goedheid stond hij in 't leven. En wanneer hij zelf niet meer kon aanvaardde hij dankbaar elke bewezen dienst.

Goede echtgenote, graag had ik u deze smart bespaard, ons leven was zo in mekaar vergroeid; we hadden mekaar zo nodig. Dank voor al uw genegenheid en liefde.

Beste kinderen, ik had u lief. Blijf een steun voor moeder, nu vooral heeft ze u nodig.

Beste familieleden en vrienden, mijn ware geluk begint nu; dank voor wie mij enig goed heeft gedaan.

Wil mij in uw gebeden gedenken.

---

Van Enis, Ronse.

Mevrouw Théodule CLEMENT,

De Hr en Mw Robert YSEBAERT-CLEMENT,  
De Heer Marcel CLEMENT,

De families CLEMENT, VANDECATSEYE,  
FOUQUART en DELPLANCKE,

*danken U van harte voor uw gebeden  
en blijken van kristelijke deelname in  
hun rouw.*

---

Begrafenisonderneming : Firma J. Aelvoet, Ronse.