

*Uw dag breekt aan,  
de schaduw gaat voorbij,  
in dood en leven,  
Heer, wees Gij nabij.*

+

Wil in uw gebed  
het aandenken bewaren van

## **VALENTINE CLEMENT**

*dochter van wijlen AUGUST en  
HORTENSE MARIA DE BOCK.*

Zij werd geboren te Overboelare  
op 19 augustus 1898 en er god-  
vruchtig naar haar Schepper te-  
ruggeroepen op 16 september 1986,  
gesterkt door het H. Sakrament der  
zieken.

*Lid K.B. der Gepensioneerden.*

*De families*

*CLEMENT en DE BOCK*

*danken U voor de blijken en kristelijk  
medeleven, uw vroom gebed en uw aan-  
wezigheid.*

---

Begraaf. Collier-De Taeve Karkoolstr. 2. Moerbeke (054) 41 35 00

Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is  
om niet te vergeten.

Gelovigen nemen nooit  
afscheid van het leven  
maar hopen  
op het eeuwig leven.

En dit is het eeuwig leven :  
dat wij God zullen zien  
zoals Hij is.

Want wie weet Gods beschik,  
Gods oordeel, Gods gedachten,  
Gods herte, oneindig goed,  
al Zijn barmhartigheid !

---

Druk. De Naver. Heuvelstr. 63a. Moerbeke T. (054) 41 28 66