

Zulke dood spoort ons aan heilig te leven,  
Zulk leven leert ons heilig te sterven.

BID VOOR † DE ZIEL  
van MEJUFFER

CLEMENCE CLEMHOUT

geboren te Delfttinge, de 23 Februari 1878 en god-  
vruchtig overleden in de H. Hart-kliniek  
te Geraardsbergen, de 27 Januari 1953,  
versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden

**Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw en  
van de Confrerie van de Gelovige Zielen.**

Wij danken U Heer, Ioner van het goed, omdat  
Ge ons een zuster hebt gegeven die voor ons zo  
lief, dienstvaardig en moederlijk is geweest, die  
voor ons allen een voorbeeld is geweest van een  
schoon kristelijk leven van liefdadige plichtsver-  
vulling.

Wij danken U, Zuster voor uw voorbeeldige  
levenswandel. Als oudste zuster van veertien kin-  
deren hebt ge uw leven geofferd voor ons aller  
welzijn, dag en nacht waart ge bekommerd om  
onze opvoeding en onze toekomst.

Uw voorbeeld van offermoed, toewijding, zacht-  
moedigheid en vroomheid blijft ons kostbaarste  
erfdeel. Vreugden zowel als beproevingen hebt  
gij steeds uit Gods handen aanvaard.

Die sterkte hebt ge geput in uw grote liefde tot  
Onze Zaligmaker en uw toewijding aan O.L. Vrouw.  
Vele jaren hebt gij de zorg van de kapel van Ge-

meldorp op u genomen. De H. Maagd zal er U mild  
om belonen.

Duurbare Broeders, zusters, bloedverwanten en  
kennissen, ik dank U om uw trouwe liefderijke ge-  
negenheid. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

**GEEF HAAR HEER, DE EEUWIGE RUST !  
MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID.**

(300 d. afl.)

*De familiën*

*Clemhout,  
Herregods,*

*zeer gevoelig voor de blyken van  
kristene deelneming hen betoond  
bij het overlijden van hun dier-  
bare afgestorvene,*

*Danken U.*

De Schuyteneer-Mahauden, Lessensestr. 12. Geraardsb.