

“ Van U Heer verwacht ik mijn heil en in het onderhouden van Uw wet stel ik mijn genoegen. „ Ps. 118.

BID VOOR † DE ZIEL

van

Mijnheer Cyriel Clemhout

echtgenoot van

Mevrouw Irma HERREGODS

geboren te Desteinge, den 18 December 1875 en er godvruchtig overleden, den 18 Maart 1949.

Verzorgd van de H.H. Sakramenten.

Hoe smartelijk het ook is, te moeten scheiden van dezen die men lief heeft, toch is het een vertroosting, te mogen terugblikken op een welgevulde loopbaan die in deugd en naarstigheid werd doorgebracht. Twee woorden kunnen zijn leven samenvatten : werken voor zijn gezin en dienst bewijzen aan anderen. Twee waarden die in de weegschaal van Gods gerechtigheid te zijnen gunste zullen bijdragen. Den welstand van zijn huisgezin te verzekeren, een degelijke opvoeding te verschaffen aan zijn beide kinderen ; daarin vond hij zijn vergoeding voor den dagelijkschen zwaren arbeid, zijn geluk bij de thuiskomst, zijn verpozing na de inspanning. De gedachtenis aan Vader blijve bij hen in zegening.

Vrienden en geburen hebben nooit vruchteloos op zijn bereidwilligheid en gediensstigheid beroep gedaan. Hij stond ze bij met raad en daad. Hij was door iedereen bemind.

Gelukkig zij die sterven in den Heer ; de verdiensten van hun goede werken gaan met hen mede. (Openb.)

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel en mijn leven.
100 d. afl.

Mevrouw Wed. Cyriel CLEMHOUT, geboren Irma HERREGODS ;
Mijnheer en Mevrouw Jules CLEMHOUT-TUYPENS en hun zoon ;
Mijnheer Georges CLEMHOUT ;
De familiën CLEMHOUT, HERREGODS en DE NOLLIN ;

danken U hartelijk voor de bliken van welgemeende en christene deelneming hun betuigd bij het afsterven van hun teergeliefde echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broeder, schoonbroeder, oom en bloedverwant.

.....
Druk. De Schuyteneer. Lessensestr. 12. Geeraardsb.